



Beste lezer,

Een zomertijd zonder zorgen, een zomertijd met veel zon, een zomertijd met zachte briesjes, kortom, een zalige zomertijd wensen wij jou!

Deze keer houden wij onze inleiding kort – zodat je zeker de tijd hebt om onderstaand gedicht en reportage te lezen. Wellicht weet je het al, of mocht je het nog niet weten... vanaf nu houden we in het voormalig stationsgebouw in Herne 'De Coupee' open. Dit gebouw heeft immers een betoverende transformatie ondergaan tot een koffie- en lunchbar met buurtwinkel. En we kunnen het niet laten

om dit nieuwe initiatief even in de kijker te zetten. In De Coupee kun je genieten van kwaliteitsvolle streekproducten, in harmonie met de seizoenen. De Coupee is geopend van maandag tot vrijdag – van 7u 's ochtends tot 16.30u in de namiddag. Op zaterdag, zon- en feestdagen zijn we gesloten. Maar weet dat je onze lekkernijen ook kunt bestellen – hetzij telefonisch op het nr. 02 206 61 70 hetzij via mail decoupee@de-okkernoot.be.

Verder willen wij onze blij momenten, onze prestaties en onze verzuchtingen met jou delen. We hopen dat je kunt genieten van onze selectie van tekstjes en foto's!



Welkom in De Coupee

Waar pendelaars in de vroege wachten en vragend keken naar de klok, een montere morgenstem ze riep naar het perron,
– mag jij nu de lekkerkaart delen van de morgen tot de avondzon.

Laatkomers hoeven niet te vrezen, een zalig zitje is er voor iedereen. Geen fluitsignalen meer maar de glimlach van een ober, die je laat kiezen tussen het andere en het een,
– want Santé ! klinkt voortaan het wachtwoord in De Coupee.

Ja, de trein is altijd een beetje reizen, maar weggaan is ook wederkeer. Waar kan dat beter dan in De Coupee?,
– de wachtzaal waar jij en ik de tafel van het goede leven delen.

Dat onder dit ouwe dak, tussen verweerde stenen een nieuwe wereld leeft, bewijst alweer dat liefde, wil en kracht de mens boetseren,
– dus welkom in De Coupee!

© Maurits van Liedekerke, Herne. Gedicht geschreven naar aanleiding van de feestelijke inhuldiging van De Coupee op zondag 14 mei 2023.





Reportage

De Coupee biedt horecawerk voor mensen met een arbeidsbeperking

Tekst en foto's: Marleen Teugels

Sinds de aankoop van het station in Herne, heeft De Okkernoot het geklasseerde gebouw omgetoverd tot De Coupee, een gezellige lunch- en koffiebar waar mensen met een beperking de kans krijgen om nieuwe vaardigheden aan te leren.

"Tofte collega's, een goede sfeer, leuk werk", Pieter-Jan glundert. Sinds de opstart op 14 mei, werkt hij twee halve dagen per week als medewerker van De Coupee. "Er is veel afwisseling, ik heb al veel bijgeleerd. Vandaag nog hoe ik zelf perentaart kan maken! Ik dien ook graag op. Ik doe dit werk graag. Het is een droom van mij. Ik ben zelf een hele sociale en vind het

tof om contact te hebben met mensen." Pieter-Jan lacht hartelijk. Thuis is hij ook veel bezig met koken, voor hem is dit een buitenkans: "Nu kan ik van mijn hobby mijn werk maken. Voor mij is dit het begin van een ander leven."

"Met De Coupee kan De Okkernoot voor het eerst kwetsbare mensen puur en alleen een zinvolle dagbesteding aanbieden", zegt algemeen directeur Pat Hamelrijck. "We denken bijvoorbeeld aan mensen met een arbeidsbeperking. Deze nieuwe zorgvorm geeft hen de kans om in een mooi ingerichte koffie- en lunchbar in contact te treden met het publiek dat er komt eten."

Mensen slagkracht geven

Om meer dan een reden is dit dagbestedingsproject een meerwaarde voor de hele samenleving. Pat Hamelrijck: "Het kan kwetsbare mensen helpen hun zelfwaarde op te krikken. Het kan de druk op de thuissituatie verlichten zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Mensen kunnen ook arbeidsvaardigheden verwerven die hen wat meer slagkracht geven. Die vaardigheden kunnen ze eventueel later inzetten in een reguliere arbeidscontext. Het gaat hier dan onder andere over basisvaardigheden zoals op tijd komen, luisteren naar instructies van de baas, of inzetten op een klantvriendelijke bediening. Ik verwacht dat we overstelpt gaan worden met vragen om hier te komen werken."

Voor Jobina Houthuys, dochter van Pat en coördinator van De Coupee, vallen hier meerdere snijlijnen in haar leven samen. Als dochter van Pat, is ze in De Okkernoot geboren en getogen. Tegelijk studeerde ze hotelmanagement en werkte ze tijdens haar studies in de weekends jarenlang in de horeca. "Voor De Okkernoot is dit een totaal nieuw project waarbij we voornamelijk mensen te werk stellen die nog thuis wonen", zegt Jobina Houthuys. "We proberen hierbij heel erg op maat te werken. Als een medewerker bijvoorbeeld graag op een rustige plek werkt, kunnen we werk aanbieden achter de schermen, bijvoorbeeld aan de afwas. Wie dat verkies, krijgt de kans om mensen te bedienen en in de zaal te werken."

// Voor mij is dit het begin van een ander leven //

Een lokaal aanbod

"We mikken op een seizoensgebonden, lokaal aanbod. Klanten kunnen dranken, broodjes, maaltijden, ter plaatse eten, of meenemen. Hiervoor bieden we herbruikbare drinkbekers en doosjes aan om quiche en spaghetti te transporteren. We zetten permanent vegan opties op de kaart, want we beschouwen het als onze missie om onze klanten nieuwe smaken te leren kennen."

Keep it simple

Na de aankoop van het station in 2018, was het een hele klus om de koffie- en lunchbar op de rails te krijgen, niet in het minst omwille van de vele restricties en beperkingen van het beschermde gebouw. "Een klein groepje medewerkers bij De Okkernoot heeft de schouders onder dit project gezet, vertelt Inge die werkt als kokkin bij De Coupee: "In november 2022 moest hier alles ingevuld worden, zowel qua infrastructuur, stijl, concept, doelgroep, openingsuren. Gerda, Catherine en ik hebben een enquête bij de treinreizigers gedaan om te achterhalen wat hun noden waren. We wilden graag weten op welke uren ze de trein namen, of ze graag koffie of broodjes bij ons zouden willen kopen, of er ook interesse zou zijn in een winkel met een aanbod van streekproducten. Die doelgroep van treinreizigers wilden we heel graag meenemen en dus kozen we ervoor om 's ochtends al heel vroeg de deuren te openen."

"Om snel van collega's te leren, zijn we op leerbezoek geweest bij andere vzw's met gelijkaardige horeca-inclusieve projecten. Een van de belangrijkste tips die we aldaar kregen, is: keep it simple. In lijn hiermee hebben we voor de treinreizigers een beperkt aantal broodjes ontwikkeld. De inclusieve bakkerij 't Bruut heeft speciaal voor ons een lekker ciabattabroodje ontwikkeld. We werken met een rits plaatseleveranciers én seizoensgebonden. Dat creëert een hele dynamiek met de lokale handel.

Intussen zit de opstart erop en kan met vallen en opstaan aan dit toch wel apart traject getimmerd worden. "Als de dampkap uitstaat, is het een bijzonder gevoel om vanachter mijn fornuis de aankondigingen van de treinen te horen omroepen", glundert Inge. "Het is iets speciaals om van in onze koffie- en lunchbar de mensen in de trein te zien zitten. Ook voor hen moet het een bijzonder gevoel zijn om ons in De Coupee aan de slag te zien."

Een meerwaarde voor iedereen

Ook voor begeleiders Nicky en Kris is het werk in De Coupee een nieuwe uitdaging. "Op dit moment werken hier van maandag tot vrijdag een tiental mensen met de hulp van twee begeleiders", zegt Nicky. "We begeleiden zowel mensen die in de keuken groente snijden, in de koffiebar broodjes smeren, als opdienen in de zaal. Het werk is heel gevarieerd. In het begin staan de medewerkers een beetje overal, in de koffiebar, de koude keuken, de afwas om uit te proberen wat ze het fijnste vinden."

"Ook voor het sociale weefsel in Herne is het project een meerwaarde. In Herne is niet veel te beleven op het vlak van cafés en eettentjes. Het station is altijd al alleen een station geweest. Binnenkort komen vlakbij het station wel twee appartementsblokken met een 90-tal woonunits bij, ter vervanging van een oude staalfabriek."

Mensen aan het werk zetten

"Het hoofddoel is mensen met een beperking aan het werk te zetten", vervolgt Melissa. "Als een klant soms wat langer moet wachten, nemen we dat erbij. Vanuit mijn ervaring als jobcoach worden bepaalde cliënten soms onderschat omdat ze niet zo snel iets aanleren. Maar, geef

// Mijn droom zou zijn doorstroming te realiseren naar de reguliere arbeidsmarkt //

"De insteek hier is helemaal anders dan toen ik als begeleider in De Okkernoot in Halle werkte", zegt begeleider Kris. Hier gaat het voornamelijk om het aanleren van werkvaardigheden aan meer zelfstandige cliënten. We moeten voortdurend switchen tussen onze horeca-rol en de rol van begeleider. Het is de bedoeling onze medewerkers een zinvolle dagbesteding aan te leren waar ze zelf in kunnen groeien. Dat gaat dan zowel over horecavaardigheden, als om het vergroten van het aantal contacten. Mijn droom zou zijn doorstroming te realiseren naar de reguliere arbeidsmarkt.

De eerste balans is positief

De klanten die naar De Coupee komen, reageren heel positief. "We zijn nog maar enkele weken open en we hebben reeds een vast cliënteel van mensen uit de omgeving", zegt Kris trots. "Sociaal gezien is het project voor Herne een meerwaarde. 's Middags zitten we geregeld vol, in de namiddag ook met mensen die langskomen voor een kop koffie met een lekker stuk zelfgemaakte taart.

Reeds een tiental medewerkers werkt gedurende enkele halve dagen per week in De Coupee, bijkomende wervingsgesprekken zijn lopende. Voor orthopedagoge Melissa is na twee weken de balans positief: "De opstartweken waren pittig, maar ook tof! Mijn hart begint te bloeien als ik de medewerkers die we hier omkaderen, spontaan zie opdienen, afruimen, of andere taken uitvoeren. Daar doen we het voor. Het is hard werk, maar je krijgt er zoveel van terug."

ze wat tijd om vaardigheden aan te leren en je zal zien, ze kunnen het perfect! We beginnen met een deeltaak en als ze ermee weg zijn, voegen we andere deeltaken toe, zodat ze het gevoel hebben bij te leren. Dat geeft zelfvertrouwen!"

"Voor kwetsbare mensen ligt het niet voor de hand om onder druk te presteren. Het is dan de kunst om als begeleider de medewerkers de nodige rust te bieden tijdens die drukke pieken en er tegelijk op toe te zien dat de klanten tevreden zijn. De medewerkers die hier nu gestart zijn, staan al ver in de vaardigheden die vereist zijn in de horeca. Dat maakt dat de opstart meevalt. Nieuwe vaardigheden brengen we bij op rustige momenten aan de hand van rollenspellen. Zo oefenen we op voorhand in hoe ze onder de ogen van een toezieende klant rustig broodjes kunnen beleggen. Dat geeft onze medewerkers zelfvertrouwen."

De trein staat al stevig in de startblokken, een mooie reis is in zicht. Omdat De Coupee de ochtendreizigers wil bedienen, is de koffie- en lunchbar geopend op werkdagen van 7 tot 16u30. Jobina Houthuys: "We denken eraan om onze activiteiten verder uit te breiden. We willen bijvoorbeeld graag investeren in een buurtwinkel, waar producten van lokale leveranciers in de rekken staan. We overwegen om de beschikbare ruimten buiten de openingsuren ter beschikking te stellen voor vergaderingen, of workshops. Bij ons inclusief aanbod willen we graag op veel verschillende activiteiten inzetten. Wat is haalbaar? Op dit moment doen we gewoon. Wat de reis brengt, zal nog blijken."

De Coupee, Stationsstraat 115, 1540 Herne, tel. 02 206 61 70, op weekdagen geopend van 7u tot 16u30. Reserveren is aangeraden!

Onze vernieuwde snoezelruimte in Vollezele is een feest voor de zintuigen!

Onze snoezelruimte in Vollezele was aan vernieuwing toe. Met het oog op de specifieke noden van personen met ASS, hebben wij zorgvuldig nieuw materiaal gekozen. We hebben rekening gehouden met de zintuigelijke gevoeligheden en bieden nu een scala aan sensorische stimulatie dat kan worden aangepast aan individuele voorkeuren. Een combinatie van visuele, auditieve en tactiele prikkels – zoals je op onderstaande foto's kunt zien - laten een totaalbeleving toe in onze vernieuwde snoezelruimte. Zachte verlichting, kalmerende kleuren en visuele projecties creëren een rustgevende sfeer. Daarnaast kan aangepaste muziek, natuurgeluiden of stilte zorgen voor de gewenste auditieve prikkelregulatie. Veerkrachtige kussens, knuffels en verschillende texturen zijn uiteraard ook aanwezig om tactiele ervaringen mogelijk te maken.

In deze ruimte kunnen onze cliënten ontsnappen aan de overvloed aan prikkels die ze zo moeilijk verwerkt krijgen. Dit is een omgeving waarin éénieder zichzelf kan zijn, zonder verwachtingen of zonder oordeel.

We zijn ervan overtuigd dat onze snoezelruimte een positieve bijdrage levert aan het welzijn van onze cliënten. We hebben aandachtig geluisterd en vooral geobserveerd wat voor onze cliënten een meerwaarde zou kunnen bieden. Natuurlijk blijven we openstaan voor feedback om de ervaring nog beter te maken!



Hier zie je de kussenhoek met vezelnevel en snoezeltent - met projectie op de muur. Een volwaardig alternatief voor snorkelen!



Een speciale projector creëert een sprookjesachtige omgeving.



Uiteraard wilden we ons terrein pico bello om onze bezoekers goed te onthalen!

Zomerterras op 1 juni te Denderwindeke

Wat zijn we blij dat we terug onze zomerterrasnamiddagen kunnen houden in Denderwindeke. Een aantal jaren geleden lieten de coronaregels dat niet toe, en daarna was het zo'n slecht weer telkens we dit organiseerden... Maar eindelijk kunnen we ons mooi domein weer eens openstellen voor een gezellige babbel, een hapje en een drankje. Inclusie op zijn best! We omarmen alle buurtbewoners, sympathisanten, familie, vrienden enz. om samen met onze cliënten en medewerkers te genieten van het mooie weer en een ongedwongen kennismaking in een schitterend kader! Onze cliënten gedragen zich als de beste obers. Kon je er niet bij zijn op 1 juni? Ach, neem dan snel je agenda en kijk. Op donderdagmiddag 21 september krijg je een nieuwe kans!

Vele handen maken licht werk, dat bewees ons gastvrije zomerterras donderdag 1 juni. Meer dan honderd gasten zochten een schaduwrijk tafeltje onder de eeuwenoude bomen of kozen een zonovergoten plekje aan de picknicktafels. Al deze gasten werden ontvangen door onze bewoners. Iedere bewoner droeg zijn of haar steentje bij door de aangewezen taak serieus en precies uit te voeren. Ze deden hun uiterste best, werkten geconcentreerd, genoten van hun werk en van hun welverdiende consumptie tijdens hun pauze. Verwondering en een trots gevoel bij hun begeleiders... samen... vele handen maken licht werk...

Leefgroepsbegeleidster Jorinde uit Denderwindeke



Wat boffen we toch met deze streek – ideaal voor fantastische wandelingen!



Taart smaakt dubbel zo lekker na een fikse wandeling!

Wij dragen ons steentje bij tot een zorgzame buurt!

We zijn er om elkaar te helpen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen, ook onze bewoners. Zo maken we regelmatig een wandeling met bewoners van het WZC De Zwaluw. De sterke mannen van De Okkernoot duwen met veel gemak de rolstoelen van de rusthuisbewoners. En de ouderen genieten met volle teugen! Beide groepen kunnen het zeer goed met elkaar vinden. Dit noemen we dus een win-win situatie!



Met zijn allen naar het G-popfestival in Haaltert

Dit jaar werd voor het eerst een G-popfestival georganiseerd te Haaltert, dus veel minder ver rijden dan voor Rock for Specials. Niet alleen dichterbij huis, 't was ook kleinschaliger en gezelliger! Zowel bewoners van Halle als van Denderwindeke waren van de partij. Merel, die in de pastorie te Denderwindeke woont, schreef speciaal een verslag voor deze nieuwsbrief.

Hey iedereen,

Zondag 28 mei zijn wij met De Okkernoot naar G-pop gegaan. Daar was ik al de hele zondagvoormiddag enorm zenuwachtig voor. Zo van: 'Hoe laat vertrekken we nu weer? Heb ik wel de goede outfit aan?' En nog zoveel andere vragen.

Eens daar aangekomen, zagen we bewoners van De Okkernoot Halle. En eens het festival op gang kwam met verschillende optredens, was ik kei-enthousiast! Enkel op het einde had ik hoofdpijn en was ik moe. We hebben veel lol gehad op de muziek van Pauline, Yves Segers, Johan Vleugelen, Kabouter Plop, Fadim, Deadly Serious, Disciplin, Gunter Neefs & 3-band en niet te vergeten Sylver!

't Was echt voor herhaling vatbaar! Hopelijk vinden jullie het ook leuk om mijn verslag over G-pop te lezen!

Groetz,

Bewoonster Merel uit Denderwindeke



Een vrolijke verbondenheid op het G-festival!

Jaartheme 2023 'In mijn kracht'

We moeten onze krachten én de krachten van onze cliënten bundelen.

Krachtgericht werken impliceert oplossingsgericht werken. Dit jaar kozen we een jaartheme waarbij we vooral ons eigen werk onder de loep nemen. Dagelijks worden we geconfronteerd met moeilijke situaties, waarbij we vaak creatief aan de slag moeten gaan om verbetering te brengen. En we doen dit altijd samen, in team.

Ook met personen die een zeer moeilijk traject afleggen, moeten we verder. Elkaar aanmoedigen, succeservaringen meedelen, soms iets van elkaar overnemen en leren van elkaar is dan onmisbaar. Het evenwicht tussen relatie-opbouw en de nodige grenzen stellen is vaak een uitdaging. We moeten onze cliënten samen 'dragen', we werken als team en moeten elkaar blijvend ondersteunen en aanmoedigen. Het is belangrijk om op elkaar te kunnen steunen. Het vergroten van onze draagkracht bestaat veelal ook uit het vergroten van ons draagvlak. Solidariteit, samenwerking en een goede communicatie is uiterst belangrijk om bepaalde situaties draaglijk te maken.

'Wat aandacht krijgt, groeit'; dit geldt in het bijzonder voor personen waarbij we het noorden zijn kwijtgeraakt. Als we minimale successen kunnen erkennen, positieve momenten benoemen en ons focussen op wat wel goed gaat, krijgen we terug een perspectief. Humor, eens onverwachts iets leuks gunnen, een heel kleine stap benoemen als een vooruitgang en nog veel meer kan ons verder helpen! Daarnaast is uiteraard de basisstructuur van het weekschema, terugkomende activiteiten, en soms ook aangepaste individuele momenten of soms aangepaste infrastructuur of hulpmiddelen een must. Onze eigen grenzen aangeven is niet enkel een basisrecht, maar ook noodzakelijk.

We moeten ons richten op de noden van onze cliënten en zorgen voor een goed evenwicht tussen aanpassen (van het eisenpakket, van de omgeving, van de context, van de communicatie) en aanleren én verwachtingen creëren. Stap voor stap gaan we te werk met een hoopvolle en positieve blik. Tegemoet komen aan de noden van een cliënt laat ons ook toe om de cliënt binnen onze werking beter te laten functioneren. Zorgvuldig omgaan met het verschil tussen vragen en noden, tussen kunnen en aankunnen is hier essentieel. Vaak krijgen we te maken met vragen van onze cliënten die niet tegemoetkomen aan hun noden, en iets kunnen betekent nog niet dat iemand iets aankan. Bij onze cliënten is er doorgaans

een discrepantie tussen hun verstandelijke ontwikkeling en wat ze sociaal-emotioneel aankunnen. Voldoende nabijheid, sensitiviteit, structuur en begrenzing én nadenken hoe wensen kunnen waargemaakt worden door het aanbieden van deelverantwoordelijkheden vraagt een creatieve en onbevangen blik.

Werken met onze doelgroep vergt veel energie. En onze energie is evenmin bodemloos. Hoe kunnen we onszelf blijven in moeilijke situaties? Onze eigen grenzen bewaken is nodig. En fouten maken mag. Zelfreflectie kan gebeuren in een veilige teamsfeer.

Soms is het nodig om weer met een onbevangen en open blik een probleem, een persoon met probleemgedrag te bekijken, ook kan het nodig zijn om even afstand te kunnen nemen. We moeten blijvend zoeken; hoe kunnen we hen (en onszelf) motiveren? We mogen hen niet 'laten zitten'...

Onvrede en misnoegdheid mogen uiten is nodig, kan verbinding creëren, maar we moeten een meerwaarde bieden. We willen ons verbonden voelen in een gerichtheid op wat we zelf kunnen veranderen. Wat we niet kunnen veranderen, moeten we aanvaarden, hoe lastig soms ook. En hier kunnen we hulp vinden in samenwerking en aanspreken van hulpbronnen. We willen onze focus leggen op hetgeen we zelf kunnen veranderen en creëren. Alleen kunnen we dit niet, we hebben daarvoor elkaar nodig. Onze cliënten zijn soms niet in staat om positieve verandering als mogelijk te zien. Dit heeft uiteraard ook een effect op ons eigen denken en handelen. Hoe kunnen we onszelf en mekaar steunen om een positieve, krachtgerichte, oplossingsgerichte bril op te zetten?

Richtinggevende vragen zijn:

- Hoe kunnen we zo goed mogelijk zoeken naar hulpbronnen, inspirerende situaties, personen die onze blik openstellen?
- Soms kan het nodig zijn afstand te nemen van een moeilijke situatie, het probleem los te laten... hoe kunnen we dit verwezenlijken?
- Kortom: hoe kunnen we sterker worden? Hoe kunnen we in onze kracht staan?

Deze vragen laten toe om perspectief te creëren, niet op te geven en te streven naar de beste zorg voor onze bewoners!

Ter nagedachtenis aan Anja



Een bewoner verliezen die er van bij de prille start bij was in De Okkernoot, die 23 jaar verbleef in leefgroep B, is een heel grote schok. We hebben één troost; Anja kreeg de meest toegewijde begeleiding die mogelijk was. Onderstaand tekstje getuigt van het lange parcours dat begeleiding met veel liefde aflegde samen met Anja.

Lieve Anja,

*Wat is het stil in leefgroep B, nu jij er niet meer bent.
23 jaar mocht je in onze leefgroep wonen,
23 jaar met veel ups en downs...
Vele mooie momenten die we samen met jou mochten beleven
Samen wandelen, samen op uitstap met het busje,
samen dansen, spelen in de zandbak en nog zoveel meer.
De koffietjes en cola'tjes die je zo graag dronk,
alles doet ons aan jou denken.
Je genoot zo van de kleine dingen
en je glimlach was nooit ver weg.
Wat is het stil in leefgroep B zonder het geluid van je paretjes.
We gaan je hier zo ontzettend missen.
En zoals we 's avonds zo vaak zeiden als we je onderstopten
in bed: 'slaap lekker, lief Anja'ke'.*

Je begeleiders.

Ter nagedachtenis aan Andreas

Ook willen we even stilstaan bij Andreas. Hij was een van onze 'nieuwe' bewoners bij de start van Denderwindeke. Andreas was een bijzondere jongen, niet in het minst omdat hij een uitzonderlijk tekentalent had. De wereld die hij nodig had, met eigen wetten en vluchtheuvels, trachtte hij te creëren in zijn kunst. Zijn werk getuigt van een zoektocht naar perspectieven en verdieping in details en mysterie. Andreas overleed in 2021. De artiestennaam van Andreas was Andreas Palladio Den Serra. Meer over deze kunstenaar kun je vernemen via <http://andreas.gunncom.com/>. Van 24 maart t.e.m. 9 april 2023 was er nog een tentoonstelling van het werk van Andreas in Hof Van Ryhove te Gent.



Futuristic Views



'Ending infinity'

Kom jij jouw kennis testen op onze allereerste quiz?

Op zaterdag 7 oktober 2023 vindt in de refter van het T.I. Don Bosco Halle de '1ste Memorial Godfried Houthuys' plaats, een quiz van en voor De Okkernoot in samenwerking met quizploeg 'Gepikt op ne quiz'.

Iedereen welkom! Het wordt een algemene quiz voor zowel gelegenheidsquizzers als geoefende quizzers en met een uitgebreide actuaronde.

De deuren van de zaal gaan open om 19 uur 30 en de quiz start stipt om 20 uur.

Stel jouw ploeg van maximum 5 personen samen en schrijf je snel in via andy@de-okkernoot.be.

Je inschrijving is pas definitief als het inschrijvingsbedrag van 25 euro gestort is op ons rekeningnummer BE53 0682 2552 7653 met vermelding "Okkernootquiz 2023 + ploegnaam"

30STE EDITIE

Hoeve RESTAURANT

DE OKKERNOOT

barbecue
groentebuffet
veggie

**ZATERDAG
26-08-2023**
VANAF 17U

**ZONDAG
27-08-2023**
VANAF 11U30 TOT 21U

OOK TAKE-AWAY MOGELIJK!

NIEUWE LOCATIE!
T.I. Don Bosco Halle
Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle
Met ruime parking op de speelplaats.

DE OKKERNOOT IS EEN ORGANISATIE VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING




Giften en legaten

We sparen voor een duofiets! Wil je graag een gift doen? Stort jouw bijdrage op ons rekeningnummer BE53 0682 2552 7653 met als vermelding 'duofiets'. Vanaf €40 ontvang je een fiscaal attest, dat je ontvangt in maart/april 2024. Nalaten aan De Okkernoot kan vanaf 1 juli 2023 onbelast via pat@de-okkernoot.be of 054 56 74 53. Bedankt voor jouw steun!

Last but not least: onze BBQ

We zijn verheugd je dit jaar opnieuw te kunnen uitnodigen op ons Hoeverrestaurant! Vanaf zaterdagavond 26 augustus tot zondagavond 27 augustus kun je in Halle terecht voor een heerlijk eetfestijn, dit jubileumjaar feestelijk getint. Alles wordt ter plaatse met heel veel zorg bereid. Onze medewerkers en vele vrijwilligers zullen je met veel plezier onthalen! Kun je niet komen? Geen nood, er is take-away mogelijk!

Denk eraan dat ons hoeverrestaurant in Halle zal plaatsvinden in het Don Bosco instituut, aan de Lenniksesteenweg 2 te 1500 Halle.

We willen graag contact met je houden!

Jouw gegevens (naam, adres, mailadres en telefoonnummer) worden enkel gebruikt om je op de hoogte te houden van de werking en activiteiten van De Okkernoot.

Geef ons een seintje via info@de-okkernoot.be of 054/56 74 53 wanneer:

- je deze nieuwsbrief en andere informatie van De Okkernoot niet langer wenst te ontvangen
- je jouw gegevens wenst in te kijken en/of aan te passen
- je deze nieuwsbrief voortaan per mail wenst te ontvangen
- reacties hebt op deze nieuwsbrief